

# Alles!

No more, no less

Elisabeth van de Berg

The logo for Vision Uitgeverij features the word "Vision" in a cursive, handwritten-style font. A thin, curved line arches over the letters, starting above the 'V' and ending above the 'n', creating a sense of movement or a horizon line.

Uitgeverij - Groningen

Copyright © 2005: Vision uitgeverij  
Auteur: Elisabeth van de Berg  
Omslag ontwerp: 1 bloem

Eerste druk: september 2005

Uitgave:  
Vision Uitgeverij  
Postbus 70.077  
9704 AB Groningen  
Nederland  
[www.visionuitgeverij.nl](http://www.visionuitgeverij.nl)

ISBN 90-75613-31-8  
NUR 707

*De vermelde bijbelteksten komen uit 'Het Boek', tenzij anders is aangegeven.*

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission of the publisher.

# Inhoudsopgave

Een passie voor God en mensen	11
Wat aanbidding niet is...	13
Wat aanbidding wel is...	15
I'm giving You my heart and all that is within	19
I lay it all down for the sake of You my King	27
I'm giving You my dreams	35
And I surrender all to You, all to You	43
I'm singing You this song	57
And all the world holds dear	69
For the sake of knowing You	75
To know the lasting joy	81

Opgedragen aan hen die wisten dat totale toewijding en overgave moeilijk zouden zijn, maar die toch zeiden: 'Hier ben ik!' en gingen. Ze realiseerden zich dat er Eén is door wie alles mogelijk is.

*It's Your love that gave me life, and You alone I want to worship. You are my everything! May my whole being do nothing else than worship You. Thanks to the Lord God, the Almighty, who gave His Son, Jesus Christ, to this world. And thanks to Jesus Christ, who opened, by His dead and resurrection, the way to the Father.*

Because a thing seems difficult for you,  
do not think it is impossible.

– Marcel Aurelius –

I'm giving You my heart and all that is within  
I lay it all down for the sake of You my King  
I'm giving You my dreams, I'm laying down my rights  
I'm giving up my pride, for the promise of new life

And I surrender all to You, all to You  
And I surrender all to You, all to You

I'm singing You this song, I'm waiting at the cross  
And all the world holds dear, I count it all as loss  
For the sake of knowing You,  
for the glory of Your name  
To know the lasting joy, even sharing in Your pain<sup>1</sup>

– Marc James –

<sup>1</sup> Surrender door Marc James © 2000 Vineyard Songs

# Een passie voor God en mensen

**J**e zou kunnen zeggen dat dit boek een wens is die uitkomt. Veel mensen hebben me gestimuleerd om iets meer met mijn schrijven te gaan doen dan wat ik gewend was te doen. Dat was wel een stimulans voor me, maar de werkelijke reden waarom ik begon met het schrijven van dit werk is... mijn drang om mensen, zowel jong als oud, dicht bij God te brengen.

Waarom? In de eerste plaats wordt die drang zowel gestimuleerd als vergroot door het feit dat God zo geweldig is dat Hij aanbeden moet worden. Ten tweede zou je kunnen zeggen dat mijn passie voor God en mensen samenkomt in mijn schrijven. Je weet echt niet wat je mist als je niet dicht bij God leeft. Op die manier mis je het hoofddoel waarvoor je geschapen bent. Met een beetje kennis van de Bijbel kom je er namelijk al snel achter dat je geschapen bent om God te aanbidden! Maar hoe kun je dat doen als je niet dicht bij God leeft?

Ik hoop dat je door het lezen van dit boek tot een ander leven komt. Een leven dichtbij God! In de eerste plaats dat God aanbeden zal worden, en ten tweede dat jouw leven tot zijn doel mag komen. Dat je er achter mag komen wat het is om God te aanbidden!



## Wat aanbidding niet is...

**D**e kans bestaat dat je na het lezen van enkele verzen uit het Bijbelboek Openbaring tot de conclusie komt dat aanbidding niks voor jou is. In Openbaring 4:8b-10 staat namelijk het volgende:

*'Zonder ophouden zeiden zij: 'Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, Die was, Die is en Die komt.' Die vier levende wezens eren, prijzen en danken Hem, Die op de troon zit en Die voor altijd en eeuwig leeft. Telkens wanneer zij dat doen, vallen de 24 ouderlingen voor Hem neer om Hem te aanbidden en Hem als de Heer van hun leven te erkennen.'*

In dit stukje lees je dat de vier levende wezens de hele dag hetzelfde doen. Eerlijk gezegd kan ik me er wel iets bij voorstellen als je hier niks bij voelt. Stel je voor dat je de hele eeuwigheid – die je straks met God gaat doorbrengen – constant hetzelfde moet doen als de 24 ouderlingen doen. Dat kan heel saai lijken, maar het zou ook zo kunnen zijn, dat de aanwezigheid van God je zo overrompelt, dat je niets anders meer kan dan het uitroepen van: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer!'

Aanbidding is niet... een massa mensen die enkel en alleen met hun armen in de lucht staan te zwaaien en waarvan je het idee krijgt dat ze de ideale deodorant nog moeten uitvinden. (Waarvoor zouden ze anders zo staan te zwaaien?)

Aanbidding is niet... een mooie zangdienst op zondag in de kerk – waardoor de preek korter duurt – omdat de dienst anders uit zal lopen. Aanbidding kan wel resulteren in een goede dienst, waarin je mooi gezongen hebt, maar het is niet alleen een goede of mooie dienst of samenzang.

Iets anders waar je aan zou kunnen denken als je mensen hoort praten over een leven van aanbidding is dat je verplicht om half zes – het liefst voordat de zon opkomt – anderhalf uur stille tijd houdt en heel Psalm 119 uit je hoofd leert. Het mag natuurlijk wel, maar het betekent niet dat je om echt geestelijk te zijn aan al die bijna ‘vreselijke’ criteria moet voldoen. Wanneer je om half zes uit je bed gaat, moet je er 's avonds om half tien wel weer in! In ieder geval als je helemaal gezond wilt blijven.

Voldoe je aan alle eisen van wat niet persé aanbidding is? Heb je alle hokjes aangevinkt? Heb je alle teksten opgezocht waarmee je eindelijk je voorganger – en niet te vergeten je ouders – kunt vertellen dat stille tijd niet noodzakelijk is? Heb je je betoog al klaar...?

Goed, dan gaan we nu door naar wat aanbidding wel is. Heb je misschien nog even de tijd om je betoog bij te stellen en de woordenstroom die zo juist al uit je mond is gekomen weer in te slikken.

## Wat aanbidding wel is...

**A**anbidding. Het woordenboek geeft er – als het om God gaat – een karige beschrijving van. Volgens een pocketeditie van een Nederlands woordenboek is aanbidden het volgende: *als goddelijk wezen vereren; vererend liefhebben*. Naar mijn mening is dit best wel karig. Hoe kun je zoiets groots in twee, drie, misschien vier woorden samenvatten. Eerlijk gezegd denk ik dat het mij nog niet eens lukt in de pagina's die dit boek telt. Wat aanbidding in zijn totaliteit is, zullen we pas gaan beseffen als er niets anders meer is dan Gods glorie. Een voorproefje dan maar.

Aanbidding is een leven leiden waarin je dichtbij God bent en je niets liever wilt dan de dingen doen waarin God een plezier heeft. Terwijl ik nadacht hoe ik het beste kon uitleggen wat een leven van aanbidding nu eigenlijk inhoudt, en op zoek was naar citaten uit boeken die me destijds erg hadden aangesproken – en dat nog steeds doen – kwam ik het volgende tegen. Het stukje tekst komt uit een dagboekje dat 'Breakfast with God' heet. Het maakt op een hele integrale manier een vergelijking tussen het houden van stille tijd en het ontbijten 's morgens vroeg. Beide 'dingen' zijn van essentieel belang voor je dag.

In dat boekje is de hoofdtekst voor die dag een tekst uit 1 Korintiërs 10:31a. Hierin staat het volgende:

*‘Wat u ook doet, doe het (altijd) tot eer van God...’*

Het onderstaande stukje, nogmaals uit het genoemde boekje, geeft goed weer hoe je leven beïnvloed kan worden, wanneer je besluit om slechts voor één ding te leven. *‘Wij communisten hebben niet de tijd en het geld om vaak naar de film te gaan, naar concerten, veel eten, dure protserige huizen, of nieuwe auto’s. We worden beschreven als fanatiekelingen. We zijn fanatiekelingen. We hebben een zaak om voor te vechten en een doel in ons leven... Er is één ding waar ik echt doodserius over ben en dat is het communisme. Het is mijn leven, mijn werk, mijn religie, mijn hobby, mijn geliefde, mijn vrouw, mijn meesteres en mijn brood en vlees. Ik werk er aan als het dag is en droom er over in de nacht... Ik kan geen vriendschap beginnen, niet een liefdesrelatie ontwikkelen of zelfs maar een gesprek beginnen zonder dat het gerelateerd is aan de kracht die mijn leven aandrijft en het leidt. Ik heb al in de gevangenis gezeten vanwege mijn idealen, en als het nodig is, ben ik bereid om voor het vuurpeloton te staan.’<sup>2</sup>*

Vervolgens gaat de schrijver van het stukje verder met de volgende woorden: *‘Het is deze fronttaal die het hart opnieuw aanwakkert tot toewijding, en dit zal al helemaal het geval zijn wanneer we ons leven al leefden met dezelfde soort toewijding aan Christus, als deze communist deed voor zijn zaak. Verlies niet de explosie van passie, die vandaag in je hart heeft plaatsgevonden.’*

<sup>2</sup> Breakfast with God door Duncan Banks, pagina 104.

Wat zal er in de wereld gebeuren als 25% van alle christenen zich werkelijk gaan toewijden aan God en echt naar die toewijding zullen gaan leven. Ik denk dat het de wereld zal veranderen! Sterker nog; het zal jouw stad veranderen, jouw dorp en jouw school. De mensen van vandaag de dag willen geen religie en ook geen god die ver van hun bed staat. Ze willen een levensstijl zien, een relatie, een God die dichtbij is en die leeft. Een God die realiteit is. De enige manier waarop wij, als mensen die God kennen en die het verlangen hebben om dichtbij Hem te leven, aan de wereld kunnen laten zien dat God inderdaad realiteit is, is om van onze toewijding en aanbidding aan Hem een levensstijl te maken. We moeten laten zien dat God voor ons niet zoiets is als een glas melk. Eén glas bij het wakker worden en één voor het slapen gaan, en als het kan ook nog bij het eten.

Nee, het betekent dat we zullen moeten wandelen met God. Wandelen is dichtbij elkaar zijn, het liefst elkaar bij de hand vasthouden, veel met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Het betekent dat we intimiteit hebben met God! Dat God ver boven alles uit de nummer één is van ons leven. Niet zomaar nummer één, maar zichtbaar! Echt nummer één.

Het vraagt nogal wat om iets of iemand nummer één te laten zijn in je leven. Als je een sporter of musicus op hoog niveau bent, weet je dat je er bijna alles voor moet geven om op dat niveau te blijven, laat staan wat je allemaal moet doen om beter te worden. Het vraagt heel veel tijd, een aangepast dagrooster en misschien wel een speciaal dieet. De vraag die waarschijnlijk op dit moment in je hoofd op komt – en anders stel ik hem

je nu – is de volgende: ‘Ben jij bereid om alles op te geven wat God van je vraagt om zodoende Hem de nummer één van je leven te laten zijn?’

In het begin van dit boek heb je een Engels lied gelezen. Zoals bij het onderwerp past, is het een aanbiddingslied. Om het kort samen te vatten: het is een lied dat vertelt wat een leven van aanbedding inhoudt. Wat het inhoudt om God de nummer één van je leven te laten zijn.

In de volgende hoofdstukken wil ik één voor één op de regels van dit lied ingaan. Dit wil ik doen omdat op deze manier heel goed uitgelegd kan worden wat het inhoudt om voor 100% voor God te zijn.

Ik hoop dat je het nog ziet zitten en verder wilt lezen om te gaan ontdekken hoe je een leven van aanbedding kunt leven en hoe je leven tot het doel zal komen dat God voor je heeft.