

# Omdat U bent...

40 namen van God

Corrie Oosterhuis

*Koning*  
*Bevrijder*  
*Vreugde*  
*Schepper*  
*Vrede*  
*Vader*  
*Brood*  
*Majesteit*  
*Levend Water*  
*Genade*  
*Voorziener*  
*Volmaakt*  
*Licht*  
*Schuilplaats*  
*Leven*  
*Herder*

*Vision*

Uitgeverij - Groningen

Copyright © 2007: Vision uitgeverij  
Auteur: Corrie Oosterhuis  
Omslag ontwerp: Dion de Poel

Eerste druk: februari 2007

Uitgave:  
Vision Uitgeverij  
Postbus 70.077  
9704 AB Groningen  
Nederland  
E-mail: [info@visionuitgeverij.nl](mailto:info@visionuitgeverij.nl)  
[www.visionuitgeverij.nl](http://www.visionuitgeverij.nl)

ISBN 978-90-75613-37-7  
NUR 707

*Tenzij anders vermeld is de bijbeltekst in deze uitgave ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Wel zijn de woorden Hij en Hem (waarmee God wordt bedoeld) en Koninkrijk elke keer met een hoofdletter geschreven, zoals dat ook in de NBG vertaling is gedaan.*

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission of the publisher.

# Voorwoord

Op een ochtend las ik tijdens mijn 'stille tijd met God' het bekende gedeelte over de liefde uit 1 Korintiërs 13. Tijdens het lezen vielen mij vooral de verzen 9 en 10 op: *'Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.'*

Toen ik hier wat over nadacht, kwam de volgende gedachte bij mij naar boven: Het is waar dat we nu nog in onvolmaaktheid leven, maar Jezus Christus die volmaakt is, is al gekomen. Door zijn offer aan het kruis heeft Hij ons weer verzoend met God. Door het geloof in de Heer Jezus zijn we kinderen geworden van onze hemelse Vader. Daardoor kunnen we nu in Christus al delen in die volmaaktheid. Paulus zegt het zo in Kolossenzen 2:9,10: *'Want in Hem is de Goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig, en omdat u één bent met Hem, het Hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.'*

Als ik nadenk over de volheid van God en over zijn karakter, dan helpt het mij om stil te staan bij Gods namen. Elke naam geeft iets wezenlijk weer van wie God is.

Jezus Christus, die onder ons mensen heeft gewoond, heeft die volheid of volmaaktheid in alle facetten van zijn leven laten zien. Op het moment dat Hij zegt: *'Ik ben de Deur, wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij*

*gered worden'*, dan spreekt Hij over zichzelf als de volmaakte Deur. Dit betekent dus, dat er geen betere deur is naar de eeuwigheid.

Als ik één ben met Hem, dan betekent het ook, dat ik een 'deur' voor anderen ben. Dat wil zeggen, dat ik in mijn leven laat zien, dat Jezus de Deur is naar een eeuwig welzijn.

Vanuit deze gedachte zijn de woorden voortgekomen van: 'Omdat U bent...'

U, dat is God in zijn volheid, dat is Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het zijn maar 40 namen van God, Hij heeft er veel meer. Maar ik bid dat deze 40 namen een bron van inspiratie voor u zullen zijn.

En dat u gaat ontdekken, dat er nooit een einde komt aan het leren kennen van God. Hij is zo groot, Hij gaat ons begrip te boven. Maar Hij is ook zo dichtbij, dichterbij kan niemand komen.

Laten zij loven de naam van de HEER,  
alleen zijn naam is hoogverheven,  
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

(Psalm 148:13)

Loof de HEER, want Hij is goed,  
bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.

(Psalm 135:3)

Er is vreugde bij allen die schuilen bij U,  
eeuwige jubel omdat U hen beschermt,  
wie Uw naam beminnen juichen U toe!

(Psalm 5:12)

De naam van de HEER is een sterke toren,  
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

(Spreuken 18:10)

Onze hulp is de naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Psalm 124:8)

Onze Vader in de hemel,  
laat Uw naam geheiligd worden.

(Matteüs 6:9)

Wie zou U, Heer, niet vereren,  
Uw naam niet prijzen?  
Want U alleen bent heilig.  
Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen,  
want Uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.

(Openbaring 15:4)

# Omdat...

Omdat U **bent**,  
mag ik er zijn.

Omdat U **Koning** bent,  
mag ik regeren als een koningskind.

Omdat U mijn **Vreugde** bent,  
heb ik alle reden tot blijdschap.

Omdat U mijn **Vrede** bent,  
kan ik gerust zijn.

Omdat U het **Brood** bent,  
hoef ik geen honger meer te hebben.

Omdat U het **Levende Water** bent,  
zal ik nooit meer dorst hebben.

Omdat U mijn **Voorziener** bent,  
heb ik altijd genoeg.

Omdat U het **Licht** bent,  
hoef ik nooit in het donker te dwalen.

Omdat U het **Leven** bent,  
is de dood in mij gestorven.

Omdat U **Heilig** bent,  
ben ik apart gezet voor U.

Omdat U **Krachtig** bent,  
durf ik zwak te zijn.  
Omdat U mijn **Bevrijder** bent,  
hoef ik niet als slaaf te leven.  
Omdat U de **Almachtige** bent,  
hoef ik het allemaal niet te begrijpen.  
Omdat U mijn **Schepper** bent,  
is er maar één zoals ik.  
Omdat U **Goed** bent,  
kan ik vertrouwen.

Omdat U de **Eeuwige** bent,  
heb ik alle tijd.  
Omdat U mijn **Vader** bent,  
kan ik onbezorgd zijn als een kind.  
Omdat U mijn **Hoop** bent,  
durf ik te geloven in morgen.  
Omdat U **Majesteit** bent,  
ben ik koninklijk.  
Omdat U mijn **Helper** bent,  
wordt geen last mij te zwaar.

Omdat U de **Weg** bent,  
kan ik rustig wandelen.  
Omdat U het **Antwoord** bent,  
durf ik mijn vragen te stellen.  
Omdat U de **Waarheid** bent,  
hoef ik mijn onzekerheid niet te verbergen.  
Omdat U **Genade** bent,  
kan ik het leven aan.  
Omdat U **Volmaakt** bent,  
staar ik mij niet blind op mijn beperkingen.

Omdat U mijn **Rots** bent,  
durf ik uit te stappen.  
Omdat U mijn **Maker** bent,  
heb ik heel veel mogelijkheden.  
Omdat U mijn **Toevlucht** bent,  
durf ik risico's aan.  
Omdat U de **Eerste** bent,  
hoef ik niet altijd vooraan te staan.  
Omdat U mijn **Schuilplaats** bent,  
heb ik niets te vrezen.

Omdat U het **Begin** bent,  
weet ik waar ik vandaan kom.  
Omdat U het **Einde** bent,  
weet ik waar ik heen ga.  
Omdat U de **Opstanding** bent,  
jaagt de dood geen angst meer aan.  
Omdat U mijn **Bruidegom** bent,  
weet ik wat ware liefde is.  
Omdat U mijn **Herder** bent,  
kan ik uw stem verstaan.

Omdat U mijn **Heer** bent,  
durf ik mij over te geven.  
Omdat U de **Verlosser** bent,  
kan ik mijn zonden kwijt.  
Omdat U **Trouw** bent,  
hoef ik niet te vrezen losgelaten te worden.  
Omdat U **Alles** bent,  
hoef ik het niet te zijn.  
Omdat U **Liefde** bent,  
daarom...



# Omdat u bent, mag ik er zijn

*'In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.'* (Efeziërs 1:4-6)

'Je mag er zijn', hoor je wel eens, wanneer iemand er goed uitziet of een prachtig stukje werk heeft neergezet. En daar is niets mis mee. Maar soms lijkt het dat we er alleen mogen zijn, wanneer we iets produceren, iets betekenen, goede diploma's hebben, snel zijn en ga zo maar door. Hierdoor ligt het gevaar op de loer, dat we onze identiteit vinden in datgene wat we doen of hebben bereikt. Daarom is het 'goed' om druk te zijn, want dat is een bewijs dat we productief bezig zijn; we zijn waardevol en tellen helemaal mee.

En zo jagen we voort om er voortdurend bij te kunnen horen.

In Jesaja 57:20 lezen we *'dat de mens zonder God onrustig blijft, als de zee, die nooit rust kent.'* Ik vraag me wel eens af of deze onrust alleen geldt voor hen die God niet kennen. Soms bewegen wij, die behoren tot het lichaam van Christus, net zo onrustig als de zee. We kunnen ons heel druk maken om onze plek, onze positie, ons functioneren, want diep van binnen knaagt de

angst of we er wel werkelijk bij horen en of we het wel goed doen.

We komen pas tot rust, wanneer we gaan beseffen dat het Gods liefdesplan was om ons op deze aarde te willen hebben. Hij verlangde ernaar om een relatie te hebben met de mensen. God zou zonder ons kunnen bestaan, maar in Hem was een diep verlangen om ons als zijn kinderen lief te hebben. We mogen er zijn omdat Hij ons bedoeld heeft.

Deze waarheid geeft ons de heerlijke zekerheid dat we er helemaal bij horen, bij Hem. Niet alleen uitgekozen, maar zelfs uitverkoren. Niet om datgene wat we doen, maar omdat God er is en Hij wil dat wij er zijn, voor Hem. En we kunnen de Vader geen grotere eer en vreugde geven, dan door veel vrucht te dragen. Vrucht die voortkomt uit een intieme relatie met Jezus Christus. Dat is alleen maar mogelijk wanneer we in Hem blijven (Johannes 15:1-8).

Over een productief leven gesproken!

# Omdat U Koning bent, mag ik regeren als een koningskind

*'Zeg onder de volken: De HEER is Koning.'  
(1 Kronieken 16:31)*

*'Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.'* (Romeinen 5:17 NBG)

De Heer Jezus kwam op aarde om zijn Vader aan ons bekend te maken en om de relatie tussen God en de mensen weer te herstellen. In Johannes 1:12 staat dat wie Hem aangenomen hebben, het voorrecht krijgen om kinderen van God te worden. Dus als wij een kind van God worden en Hij is de Koning, dan zijn wij een koningskind. En daartoe heeft Hij ons ook verlost, om als koningen te heersen, dat is regeren met Hem. We zijn niet bedoeld als de staart, maar als het hoofd. Praktisch betekent dit dat we in ons leven niet onder de omstandigheden gebukt hoeven te gaan, maar dat we er als koningskinderen over mogen heersen. Niet als slaven vastgeklemd zitten aan de situaties, maar in de autoriteit van Jezus' naam er boven staan.

Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar ook in breder verband: op ons werk, op school, in onze woonomgeving, ons land, ons continent.

Wij zijn kinderen van een Koning die over onuitputtelijke bronnen beschikt. Niets is onmogelijk voor God als Hij het wil. En het is zijn wil, dat zijn Koninkrijk zal komen en dat zijn wil zal geschieden hier op aarde, zoals in de hemel. Dat zijn immers de eigen woorden van de Heer Jezus, toen Hij zijn discipelen leerde bidden (Matteüs 6:10).

Wij moeten leren als koningen te regeren in de volle autoriteit in Jezus' naam, oftewel namens Hem, ons Hoofd. We zijn als het lichaam van Christus geroepen om actievoerders te zijn met de wapens van gerechtigheid (2 Korintiërs 6:7).

Het goede wordt niet behouden en het kwade niet overwonnen door een passieve houding. We hebben alle middelen ter beschikking, maar we moeten ze wel gebruiken. We zijn geen bedelaars die hier en daar wat kruimeltjes hebben ontvangen. Nee, wij zijn de rijkste koningskinderen op deze aarde, omdat God, de Koning, onze Vader is.