

***L**even uit Gods liefde...*

*Gedichten van
Martha Roeters - Swieringa*



Vision
Uitgeverij - Groningen

Copyright © 2007: Vision Uitgeverij

Auteur: Martha Roeters - Swieringa

Omslagontwerp: Dion de Poel

Eerste druk: februari 2007

Uitgave:

Vision Uitgeverij

Postbus 70.077

9704 AB Groningen

Nederland

E-mail: info@visionuitgeverij.nl

www.visionuitgeverij.nl

ISBN 978-90-75613-38-4

NUR 714

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission of the publisher.

In memoriam

1908 – 2005

Lieve Moeder,

zoals u was, was er maar één,

u was een grote schat.

Toch heeft u het in uw leven

niet zo gemakkelijk gehad.

Ik hoorde u vertellen

van armoede en geen geld.

Verdriet dat werd u niet bespaard

dat heeft u vaak verteld.

Maar moeder, ik hoorde u nooit klagen,

u was altijd tevree,

dat dragen wij als kinderen

als dierbare herinnering mee.

Dat u nu in mijn bundel staat,

kunt u niet meer weten.

Maar één ding wil ik zeggen:

‘U zal ik nooit vergeten!’

Uw dochter,

Martha

Inhoud

Dank U Heer	9
Vertrouw op Mij	10
God zorgt	11
Kerstfeest	12
Wees dankbaar	14
Mij ontbreekt niets	15
God voorziet	16
Bij Hem is troost en raad	17
Ik ben met je	18
Gods liefde	20
Jezus als Gids	21
Wat een rijkdom	22
Op bergen en in dalen	23
Steeds dienstbaar zijn	24
Amen, Gode zij d'eer	26
Mijn droom	28
Leven uit Gods liefde...	32
Gehoorzaamheid	33
Blijf bij mij Heer	34
Gods taal	36
Glorie voor God	37
God zorgt altijd	38
U doorgrond mij	39
Licht in de duisternis	40
Dienstbaar zijn	41
U bent mijn Troost, mijn Kracht	42
Mijn beste Vriend	44
Wie zoekt – die vindt	46



Vrees niet; Ik ben met je	47
Het Vaderhuis	48
Verdraag en vergeef	49
God is goed voor mij	50
Vorm mij Heer	51
Mijn keuze	52
De Bijbel	54
Blij in U	56
Golgotha	58
Mijn toekomst	60
Soms stormt het	61
Geborgenheid	62
Uw liefde	64
Hij leidt ons	65
Onze Middelaar	66
Hij is met ons	67
Hij leeft!	68
Gods Geest	70
Dank U Heer	71
Om over na te denken...	72
Geborgenheid	73
Leid mij Heer	74
Gods schepping	75
Speciaal voor jou...	76
Wandelen met God	78
Plaats voor iedereen	79



Dank U Heer

Heer, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij deed.
U kocht mij met Uw dierbaar bloed
maar Heiland wat U leed...
dat is nooit te doorgronden
dat is niet te verstaan
dat U voor al mijn zonden
de dood bent ingegaan.

Oprecht wil ik U danken
U hebt mij duur betaald.
U hebt op 't kruis getriomfeerd
d'overwinning daar behaald.
De dood is daardoor overwonnen
geheel en al ontkracht,
omdat U op dat ruwe kruis
het uitriep: 'Het is volbracht!'

Vertrouw op Mij

'Wees sterk en moedig,' zegt de Heer,
'Ik laat je nooit alleen,
Ik ben je Kracht, je Hulp, altijd
Ik houd jou op de been.
Strijd niet in eigen kracht,
dan speel je het niet klaar.
Betrek Mij in elk ongemak
Mijn hulp is altijd daar.
Ik ben je Vriend, Ik ga met je mee
in elk facet van je leven.
Wees sterk en moedig want Mijn kracht
wil Ik jou altijd geven!'



God zorgt

Als u ooit in nood zit,
geen uitweg ziet,
neem dan het gereedschap
dat de Heer u biedt.
Hij geeft u kracht
meer dan u verwacht,
weldra schijnt de zon weer
in uw donkere nacht.
Hij is een Helper
oneindig groot,
Hij verlost Zijn kinderen
uit elke nood.

God blijft voor ons zorgen
elke dag weer
en Hij geeft Zijn liefde
altijd... keer op keer.
Is er verdriet
weet, dat God het ziet
Hij geeft Zijn vrede
en verlaat ons niet!
Dat ik Hem mag kennen
dat is mijn kracht,
Hij is mijn Beschermmer
bij dag en nacht.

Kerstfeest

In Efrata's velden
zongen engelen hun lied.
De herders, zij schrokken
dat verwachtten ze niet.
De herders zij vreesden,
ze hoorden gezang
maar toen zei een engel:
'Wees maar niet bang!
Ik heb goed nieuws
want... moeten jullie horen,
in Bethlehem in een stal
is Jezus Christus geboren!'
De herders geloofden het direct
en gingen het Kindje zoeken.
Hij lag nota bene in een krib
zonder kleertjes, gewikkeld in doeken.
Wat waren de herders uitgeput
't was ook zo'n lange reis
maar nu ze 't Kindje zagen
waren ze volledig van de 'wijs'.
De herders die knielden
bij het kribbetje neer.
Zij aanbaden het Kindje,
hun Koning, hun Heer.

Wat een genade van God
om Zijn Zoon aan ons te geven.
Door Jezus komst op aard
hebben wij niets meer te vrezen.
Onuitsprekelijk is de liefde
die de Heiland ons steeds biedt...
als ons oog niet op het aardse
maar alleen op Jezus ziet.

