

Levens- kracht door het FUNDAMENT

Dick Tom

Vision

Uitgeverij - Groningen

Copyright © 2004: Vision
Auteur: Dick Tom
Illustraties binnenwerk: Dick Tom
Omslag ontwerp: Buitenspel ontwerp

Eerste druk: Mei 2004

Uitgave:
Vision Uitgeverij
Postbus 70.077
9704 AB Groningen
Nederland

ISBN 90-75613-28-8
NUR 707

*Voor tekstvermeldingen is gebruik gemaakt van de vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) van 1951.*

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this work may be reproduced in any form by print,
photoprint, microfilm or any means without written permission of
the publisher.

Inhoud

Voorwoord 9

Inleiding 11

1 Funderen: een goed begin! 13

2 Bekering van dode werken 35

3 Dubbel belast of vol van kracht 45

4 Geloof in God 71

5 Niets anders dan onderdompelen! 81

6 Levend begraven 95

7 De doop in de heilige Geest 103

8 Het opleggen van handen 117

9 Het Koninkrijk der hemelen 129

10 Twee bekrachtigingen van God 139

11 Volledige victorie 151

❖ De zuil grondig gefundeerd

'Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan...' (Openbaring 3:12a)

'Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik leg uw stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen, Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw gehele omwalling van edelsteen.' (Jesaja 54:11-12)

Voorwoord

Gedurende al de jaren dat ik sprak over lichaam, ziel en geest, op conferenties, bijbelscholen, cursussen en thema-weekenden, heb ik niet beseft, dat dit alles zou uitgroeien tot hetgeen, wat er nu voor u ligt. Al die mensen – zowel in binnen- en buitenland – die me steeds weer vroegen wanneer ik dit alles voor hen op papier zou zetten, wil ik voor hun aanmoediging bedanken. Grote steun kreeg ik van mijn vrouw, die door de jaren heen de visie heeft behouden, dat deze gedachten, eenmaal vastgelegd, hun werk zouden gaan doen.

Om bepaalde gedachten in beweging te brengen heb ik vaak duidelijker en radicaler gesproken en geschreven, dan mogelijk menigeen voor nodig zou hebben gehouden. Als men echter een bal aan de rol wil brengen, moet men er wel tegenaan trappen, zeker wanneer men een doelpunt wil maken.

Inleiding

Zonder fundament kun je nooit een goed huis bouwen. Zonder fundament verzakt een huis. Het is bepaald niet prettig, om in een verzakt huis te wonen en zeker niet als het op instorten staat.

In onze samenleving staan veel huizen op instorten. Laat ik het recht op de man af zeggen: veel mensen leven met ogenschijnlijk onoplosbare problemen! Hun kerkelijke organisaties worden steeds meer 'beheerder' van het kerkgebouw. De mensen ontvangen er steeds minder raad voor de situaties binnen hun gezinnen, of voor de problemen op hun werk. Leeft u soms in een verzakt 'levenshuis'? Zegt het geloven u weinig en doet het u niets? Loopt u mogelijk rond met eenzaamheidsgevoelens of gevoelens van zinloosheid of schuld? Veel mensen proberen dergelijke problemen te ontkennen of te verdringen door zich te verbergen achter theologische tradities en vastomlijnde vooroordelen.

Enkele jaren geleden was er in Turkije een aardbeving. Veel huizen en hotels stortten toen in, louter en alleen omdat ze slecht gebouwd waren, onvoldoende gefundeerd. Er kwam een 'bouwfraude' op grote schaal aan het licht. Geestelijk gezien staan veel levenshuizen op instorten omdat er onvoldoende aan het fundament werd gewerkt. Bouwfraude, maar nu geestelijk, omdat men niet deed wat er in het 'bestek' stond.

Het leggen van een geestelijk fundament is geen stoffig, theologisch onderwerp wat je zonder enige consequentie ter discussie kunt stellen. Voelt u zich krachteloos? Wilt u nadenken over het fundament in uw leven, of over het leggen ervan in het leven van een ander? Dan is er werk aan de winkel! Dan valt er wat te beleven. Ik wil u echter wel waarschuwen: ik zal niet schromen om eventuele heilige huisjes omver te halen, als blijkt dat ze gefundeerd zijn op vage formuleringen. In dat geval: 'Aan de bal en breng hem aan de rol!' Houdt uw hart maar vast! Of om met de woorden uit de Bijbel te spreken:

'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.' (Spreuken 4:23)

Je levenshuis: fundeer dat goed! Het is van levensbelang!
Een goed begin is het halve werk!

1 Funderen: een goed begin!

...❖ Funderen of verzakken

Funderen of verzakken, een dilemma waar geen mens aan ontkomt als hij een huis wil bouwen. De meest typerende en belangrijkste eigenschap van een fundament is de *werking* die het heeft. Het draagt het hele gebouw dat er op staat. Het fundament *werkt vierentwintig uur per dag*, jaar in jaar uit, onder alle omstandigheden. Resultaat: wat er ook gebeurt, het gebouw blijft staan, het is stabiel en kan tegen een stootje.



Hoe hoger een gebouw, hoe dieper de bouwput waarin het fundament gelegd wordt. Alle slappe grond wordt afgegraven waarna het heien begint. Paal na paal wordt de grond ingedreven. En dan, als tenslotte de laatste paal geplaatst is en niet meer zakt, dan komt de pneumatische hamer, waarmee de kop van elke paal doelbewust kapot geslagen wordt. Dit laatste

zodat er tussen de palen een dwarsverbinding gemaakt kan worden, die uiteindelijk het draagvlak geeft voor het gebouw.

Gedurende mijn studententijd waren er soms hele perioden met moeilijke omstandigheden. Ik stond dan vaak bij een bouwput te kijken. In gedachten sprak ik dan tot God en zei: 'God, het lijkt wel alsof U mij bewust op mijn kop slaat en de grond inboort.' Duidelijk kwam de bevestiging: 'Dat voel je inderdaad goed aan.' Daarop kwam de vraag bij mij boven: 'Als je kiezen mocht, wat zou je dan willen zijn, een heipaal of een gevelsteen?' Ik liep weer weg van de bouwput, overtuigd van de fundamentele vorming van de situatie waarin ik verkeerde. Ik had toen vaak het idee dat anderen in hun leven al lang aan het bouwen waren, terwijl ik nog onder het maai-veld aan het graven was. Zij hadden al een leuke baan of waren gezellig getrouwd. Maar ja, in een tuincentrum hoef je alleen maar de grond wat aan te harken wil je er een gezellig houten tuinhuisje neer kunnen zetten. Met die gedachte kon ik dan weer verder met het leggen van het fundament in mijn leven voor latere jaren.

Bij de meeste huizen die in ons land gebouwd worden, staat de aannemer voor de keus, óf hij legt een goede fundering en besteedt daar de nodige tijd en moeite aan, óf hij doet dit niet, met als gevolg dat het huis vanaf de bouw zal beginnen te verzakken. Dit is overduidelijk. Onzichtbare krachten en werkingen spelen hier voortdurend een destructieve rol. Alleen een goede fundering kan deze werking opvangen en het verzakken voorkomen.

Dit funderen of niet funderen is *de* keuze waar ieder mens mee te maken krijgt bij de bouw van zijn geestelijk levenshuis. Het leggen van een fundament is niet ter verfraaiing van bijvoorbeeld de gevel. Nee, willen we effectief bouwen dan beginnen we met het leggen van het fundament! Het werkt meer en meer naarmate het gebouw vordert en uiteindelijk zijn voltooiing bereikt heeft.

Wanneer we over het fundament van ons geloofsleven nadenken, leeft bij veel mensen, ten onrechte, vaak de overtuiging dat geloven eigenlijk niets meer is dan leven volgens bepaalde wetten en voorschriften. Niets is minder waar! Juist voor het geestelijke welzijn van de mens is het zo belangrijk te weten én te ervaren dat er onuitputtelijke energiebronnen zijn, die onmisbaar zijn om ons leven te ondersteunen en stabiel te maken.

Laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven:

Ik woonde tijdelijk in Amsterdam, ergens in de Pijp. Mijn kamer was niet meer dan een opberghok, direct onder de pannen. Ik had het daar in het begin heel moeilijk. Geen vast inkomen, geen vrienden, geen sociale contacten. In die situatie sloeg de angst voor de toekomst mij wel eens om het hart. Daar, in de Amsterdamse Pijp, ontving ik toen een anoniem kaartje waarop geschreven stond:

'Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.' (Jesaja 41:10)

Deze tekst raakte mij diep, ik prikte het kaartje aan de wand. Tot op de dag van vandaag weet ik nog niet van wie ik dit kaartje kreeg, maar het hielp mij mijn angst te overwinnen. Het werkte positief, niet omdat ik niet bang mocht zijn of omdat ik flink moest zijn. Dat zou alleen maar moralisme zijn en moralisme heeft geen kracht in zich. Nee, het woord werkte, omdat ik de belofte, die God er in deed, geloofde. En mij geschiedde naar mijn geloof en dat werkte in die situatie.

De Bijbel laat heel duidelijk een wereldbekende 'bouwvakker' aan het woord met de volgende opmerking:

'Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.' (1 Korintiërs 3:10-11)

Je zult maar bij het bouwen van een flat één metertje naast het fundament bouwen! De ramp zou niet te overzien zijn. Voor mij is de vraag van het grootste belang geworden: hoe verbind ik mijn leven met dat van Jezus, zodat dit leven van Jezus in mijn leven doorwerkt, het draagt en stabiel maakt? Stabiel maken, zoals een fundament dat doet, doordat dit het hele bouwwerk draagt!

Hier geldt het spreekwoord: 'Goed voorbeeld doet goed volgen!'

❖ **Het grote Voorbeeld**

'Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft... Vestigt uw aandacht op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel (stress) verslapt.'
(Hebreeëen 12:2-3)

Zeker als je in je leven bij wilt dragen aan het geestelijk leven van anderen, zal er onder jouw huis een goed fundament gelegd moeten worden en dat gebeurt, in het algemeen, niet zonder heien. Tegenslagen zijn de beste groeihormonen voor de stabiliteit in de vorm van onder andere volharding, geduld en hoop.

1



2



Door lijden tot heerlijkheid:

Hoe dieper de golf naar beneden uit slaat, hoe hoger hij ook naar boven uit slaat. Wanneer er in een leven 'diep gefundeerd' wordt kan er 'hoog gebouwd' worden.

In het leven van Jezus kun je duidelijk zien hoe Hij door lijden heen werd gefundeerd voor Zijn levensloop. De Bijbel verbindt daar de grondwet van geestelijke groei aan: 'Door lijden tot heerlijkheid'. Hoe dieper de golf in een mensenleven onder de nullijn uitzakt, hoe hoger hij ook boven de nullijn kan gaan uitlopen.

'En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.'
(2 Korintiërs 1:7)

❖ Ons leven: gefundeerd of één grote puinhoop?

'En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.'
(Matteüs 7:26-27)

Zolang de aarde bestaat en er mensen op rondlopen is goed wonen één van de belangrijkste levensbehoeften van de mens. Veilig wonen, ergens helemaal jezelf kunnen zijn, met alles wat je hebt, dat wil iedereen! Of we nu jong zijn of oud, rijk of arm, we willen zo goed mogelijk wonen. Een goed fundament is een eerste vereiste voor een huis, wil je er goed en veilig in kunnen wonen. In een verzakt huis is het niet prettig wonen. Laat ik eens bij de tekening hieronder vier oorzaken noemen van een slechte fundering.



Vier oorzaken van een slechte fundering:

1. onwetendheid
2. onvolledig onderwijs
3. ongeloof en ongehoorzaamheid
4. gebruik van slecht materiaal.

❖ Vier oorzaken van het leggen van een slecht fundament:

Ik wil de oorzaken, waardoor er een slecht en onvolledig fundament gelegd is, wat concreter omschrijven. Ik bedoel nu het slecht en onvolledig leggen van de geestelijke fundering in het innerlijke leven van een mens. Al de oorzaken voor het leggen van een slechte fundering hebben één ding gemeen: het niet doen wat er in dit verband gezegd werd! Ook het gevolg van al deze voorbeelden van een slechte fundering is, zonder uitzondering, steeds weer hetzelfde. Jezus Zelf beschreef dit met de woorden: 'En zijn val was groot' (Matteüs 7:27).

1. Onwetendheid

Wanneer iemand geen 'bouwkunde' gestudeerd heeft, wanneer hij zich geen kennis en inzicht heeft vergaard op dit punt, is het duidelijk dat hij in *onwetendheid* handelt als hij nalaat een goed fundament te leggen. Gebrek aan bijbelkennis én aan specifieke kennis inzake het bijbels fundament heeft veel ongefundeerd geloofsleven tot gevolg, ook bij veel 'geestelijke bouwvakkers'. Onwetendheid leidt zondermeer tot *niet doen wat gezegd is*.

2. Onvolledig of slecht onderwijs

Wanneer iemand onvolledig of slecht werd onderwezen in het leggen van het fundament en het belang ervan, kan dit ook de oorzaak zijn van het leggen van een onvolledige fundering. Wanneer men mensen tot de Heer leidt en verder geen fundament legt, zoals beschreven in Hebreëën 6:3, dan is het gevolg dat het geestelijk leven van de betrokken persoon niet tegen een stootje kan en verzakkingen snel zichtbaar worden. Onvolledig of slecht onderwijs leidt zonder meer tot *niet doen wat gezegd is*.

3. Ongeloof en ongehoorzaamheid

Heeft iemand wel de juiste informatie over dit onderwerp gekregen of kunnen krijgen, maar hij volgt, om wat voor reden dan ook, de gegeven informatie niet op, dan kan deze vorm van ongelooft en ongehoorzaamheid leiden tot slecht gefundeerde bouw. Men gelooft het wel en licht de hand met allerlei 'bouwvoorschriften'. Bekijk bijvoorbeeld het volgende voorschrift:

'Bekeert u en een ieder van u late zich dopen.' (Handelingen 2:38)

Voorgescreven volgorde is duidelijk, eerst bekeert iemand zich en daarna *laat hij zich dopen*. Hier wordt de doop door onderdompeling voorgescreven *nadat* men tot geloof gekomen is. Als men denkt het wel af te kunnen doen met een besprenkeling, nog ver

voordat er zelfs ook maar over een bekering nagedacht kon worden door de dopeling, dan wijkt men wel ver af van de ‘bouwvoorschriften’. Ongeloof en ongehoorzaamheid leiden zondermeer tot *niet doen wat gezegd is*.

4. Gebruik van slecht materiaal

Wetticisme en moralisme, macht en eer van mensen, zijn enkele van de meest voorkomende slechte materialen waarmee vaak gewerkt wordt. Dit is zowel het geval bij het leggen van een geestelijk fundament in het persoonlijke leven van de gelovigen, als ook in het collectieve leven van gelovigen in kerken en gemeenten. Deze geestelijke ‘materialen’ leiden ogenschijnlijk snel tot zichtbare resultaten, maar de vrucht in het persoonlijke leven van de gelovigen blijft uit. Collectief zal uiteindelijk de groei van een geestelijk organisme verstarren tot de bouw van een puur natuurlijke organisatie. Wat men in deze zaait zal men oogsten. Gebruik van slecht materiaal leidt zonder meer tot *niet doen wat gezegd is*.

Bij alle vier oorzaken van een slecht fundament blijven de gevolgen niet uit. Ze zijn te omschrijven met de overbekende woorden van Jezus: ‘En zijn val was groot’ of wel: ‘een grote puinhoop’. Dit geldt dus voor elk individueel slecht gefundeerd geestelijk leven.

❖❖❖ Gevolgen van een slecht fundament

Doordat het huis verzakt is, de muren scheef staan en de vloeren scheef liggen, kunnen we bijvoorbeeld de volgende problemen noemen, die het wonen in dat huis verre van comfortabel maken.

1. Kapotte waterleidingen. *Er is geen water. Je kunt je dorst niet lessen en je kunt jezelf niet reinigen.*

2. Geen elektriciteit. *Je kunt geen hand voor ogen zien. Er is geen inzicht. Je stoot je aan alles.*
3. De vloeren zijn scheef. *Alles rolt van tafel. Er is geen duidelijke voeding op de plaats waar men dat mag verwachten...*
4. Lekkage. *Er is geen bescherming tegen geweld van buiten af. Alles gaat heen en weer onder invloed van allerlei wind van leer.*
5. Kil en vochtig. *Er is geen behaaglijke sfeer om in te leven. De spontaniteit verkilt. Relaties gaan formeel worden.*
6. Klemmende deuren. *Je kunt er niet in of uit, isolement en eenzaamheid zijn het gevolg. Persoonlijke relaties nemen af, er is een zekere plichtmatigheid in de omgang met elkaar.*
7. Geen evenwicht. *Er is geen balans, geen rust, en ontspanning is niet mogelijk.*

Eigenlijk is dit een beeld van het 'geestelijke levenshuis' van héél veel mensen. In veel levens zijn dagelijks één of meer van deze situaties schering en inslag. Terwijl een goed fundament juist al deze problemen voorkomt. Een goed gelegd fundament draagt alle dagen het huis en maakt het goed bewoonbaar. Het voorkomt veel ellende en problemen in het leven. Een goed fundament werkt! Een goed fundament is van levensbelang! Reden te meer om eens goed na te denken hoe we dat fundament onder ons levenshuis kunnen leggen, zodat we ervaren dat het werkt, dat het ons leven dagelijks draagt en veraangenaamt. Fantastisch zo'n fundament!

❖ De plaats van het fundament

'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.' (Spreuken 4:23)

'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus

Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.'
(1 Tessalonicenzen 5:23-24)

Nu we tot zover over het fundament hebben nagedacht, dringen de volgende vragen zich aan ons op:

- Wáár is de plaats waar we het fundament moeten leggen?
- Waaruit bestaat een fundament?
- Hoe leggen we dit fundament?

Als we de tekst uit Spreuken goed lezen blijkt ons 'hart' de plaats te zijn waar alles om draait. Dáár is dan ook de plaats waar het fundament gelegd moet worden. Het fundament in iemands leven is niet een verstandelijke rationele zaak. Het fundament is een zaak van het hart. Zonder een persoonlijke en levende relatie met God is een fundament ondenkbaar. Evenzeer is het uitgesloten dat een fundament, zoals Hebreëen 6:3 beschrijft, onze relatie met God onberoerd laat. Vanuit het hart wordt alles aangestuurd, dáár liggen de uitgangspunten, de principes, de fundamente van ons innerlijke leven. Hoe kun je daar echter concreet mee omgaan? Hoe leggen we dáár een fundament? Kennelijk is ons hart de plaats waar de fundering te kort schiet of juist uiterst nauwkeurig gelegd kan worden. Maar ja, wat is ons hart? Immers niets meer dan een spier met de functie van een zuigperspomp. De tweede tekst geeft ons al meer informatie en houvast. Die spreekt over geheel uw *lichaam, ziel en geest*. Hier wordt duidelijk naast ons lichaam de innerlijke mens beschreven met de begrippen *ziel en geest*. Dan is ons hart kennelijk onze *ziel en geest*. En daar kunnen we wat mee. In de tekening die nu volgt worden *lichaam, ziel en geest* uitgebeeld en kort omschreven vanuit hun respectievelijke functies.



L Het lichaam, daarmee doen we allerlei dingen.

Z De ziel uit zich in ons denken, voelen en willen.

G De geest kan ons denken, voelen en willen inspireren vanuit de geestelijke wereld.

Vindt u het niet hoogst merkwaardig dat de meeste mensen – ook in de hulpverlening – geen onderscheid kennen tussen de ziel en de geest. Laat staan dat ze weten wat voor nut deze twee innerlijke componenten hebben voor het dagelijkse welbevinden van de mens. Dit is daarom zo merkwaardig omdat, zoals zal blijken, juist de samenwerking van de geest en de ziel de mens met onuitputtelijke bronnen van innerlijke kracht in aanraking kan brengen. Ongekende mogelijkheden worden hierdoor geopend. Juist als er problemen zijn. Met onze geest kunnen we zoveel doen bij de oplossing van onze innerlijke problemen.

❖ De zuil: stabiel door goede fundering



‘Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan...’ (Openbaring 3:12a)

Eeuwen hebben ze getrotseerd, de zuilen in de tempels uit de Griekse oudheid. Als alles is neergestort en vergaan, staan daar nog de zuilen, onwankelbaar op hun plaats, ondanks weer en wind en eeuwen ‘cultuurgeweld’. God zegt dat Hij ons zó wil maken, als we overwinnen. Bent u dan niet nieuwsgierig hoe dat gaat en of u ook zelf zo’n grote stabiliteit zou kunnen bereiken?

Ja, zult u zeggen, maar dat gaat over een tempel. Die zuil staat in een tempel en ik leef gewoon met 'huisje, boompje, beestje'. O ja?

'Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont...' (1 Korintiërs 6:19a)

Daar zit nu juist de kneep. Hier ligt de basis van ons fundament en de reden waarom in de wereld van de psychologie en de psychiatrie nooit over de geest van de mens gesproken wordt. Eigenlijk is daardoor deze hele menswetenschap 'geestelijk gehandicapt' te noemen.

God schiep de wereld en Zijn Geest was de enorme krachtbron achter alles wat God sprak. Wat Hij zei gebeurde. En Hij is onveranderd. Wat Hij spreekt door Zijn Woord gebeurt nog, als we er gelovig op ingaan.

'U geschiede naar uw geloof.' (Matteüs 8:13)

'Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods, tot behoud voor een ieder die gelooft.' (Romeinen 1:16)

Nou en, zult u zeggen, behoud? Daar ben ik nog lang niet mee bezig. Ik ben nog jong en sterk en de eeuwigheid is nog ver van mijn bed verwijderd. Hierin maakt u toch een essentiële denkfout. Dit begrip 'behoud' betekent hier niets anders dan... *bederfwerend!*

Daarmee wordt dus het evangelie beschreven als een kracht, die elke dag weer opnieuw het bederf uit ons leven wil weren. Dit is toch precies wat u en ik zo brood- en broodnodig hebben. *Bederf weren is hetzelfde als instorten voorkomen.* We zien dus dat het Woord van God ons leven kan funderen als we er gelovig op ingaan. Daardoor verdwijnt dus het instortingsgevaar uit ons leven.

De heilige Geest wil in ons *wonen*, dus elke dag en elke nacht, onder alle omstandigheden en bij al onze stemmingen. Wonen is heel intens, wonen is heel compleet. Als ik ergens logeer, kan ik meer of minder spullen meenemen en op mijn logeeradres gebruiken. Maar als ik ergens woon, heb ik daar *alles* wat van mij is tot mijn beschikking staan. Ik kan daar ook alles mee doen wat ik goed vind. Zo *woont* de heilige Geest in ons met alles wat Hij heeft en zo kan Hij ook in ons werken. Dat heeft nu juist alles met het fundament te maken.

Jezus kende natuurlijk de werking van de heilige Geest als geen ander. Hij zei:

'Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt.' (Handelingen 1:8a)

Dat is nu juist de kracht die we nodig hebben voor een stabiel en goed gefundeerd leven. Die kracht wil in ons werken als we die toelaten in onze innerlijke mens. Die kracht helpt ons om onze angst te overwinnen, of onze rondtollende gedachten vol bitterheid en wrok. Die kracht helpt ons om een minderwaardigheids-complex kwijt te raken en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Die kracht maakt ons ongevoelig voor mensen wanneer ze ons belasteren of verwerpen.

De enige voorwaarde voor deze enorme ondersteuning is, dat we met onze wil ons richten op de heilige Geest en onze gedachten openstellen voor de inspiratie van deze Geest. Dit is niet bijzonder of vaag. We kunnen ons hart openen voor de heilige Geest, door met onze wil Gods Woord gelovig op onszelf van toepassing te laten zijn. Onze geest komt zo in contact met Gods Geest. Zo kan deze Geest, middels onze geest, onze ziel inspireren tot positieve gedachten en/of gevoelens.

Jezus zegt daarvan:

'Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.' (Johannes 14:26)

En daar is beslist niets negatiefs bij!

In relatie met God kan de mens het fundament van zijn leven leggen, heel precies, heel grondig en heel effectief.

- Waar ligt dit fundament? In het diepst van de innerlijke mens, daar waar de diepste roerselen van onze gedachten en gevoelens ons leven bepalen.
- Waaruit bestaat dit fundament? We vinden het beschreven in Hebreëen 6:1-3.
- Hoe leggen we dit fundament? Door de aanwijzingen uit Gods Woord te geloven en er naar te handelen.

En we weten: een fundament werkt, onafgebroken, onder alle omstandigheden, juist daar waar de druk het grootst is.

❖❖❖ **Het complete fundament**

'... heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.' (1 Korintiërs 3:10-11)

Een fundament, dat eenmaal gelegd is en zijn werk doet, is onzichtbaar. Hoeveel te meer geldt dit voor de fundering van ons innerlijke levenshuis, ons geestelijk leven. Vandaar dat nu in één tekening een complete opsomming van alle onderdelen van het fundament voor ons levenshuis volgt, waarna elk onderdeel apart beschreven zal worden.

**Zeven onderdelen van
het fundament
(Hebreeën 6:1-3)**



1. Bekering
2. Geloof in God

3. Waterdoop
4. Geestesdoop

5. Oplegging van handen
6. Opstanding der doden
7. Eeuwig oordeel

Een kundig bouwmeester houdt zich aan het bestek en de bouwvoorschriften. Hij sjoemelt en knoeit niet. Bouwfraude is uit 'den boze'! Als er zeven platen onder een huis moeten liggen, zal hij er ook zeven platen onder leggen en heel zorgvuldig nagaan of het fundament goed gelegd is voor hij verder bouwt. Een kundig bouwmeester heeft de juiste kennis opgedaan en brengt deze ook zeer zorgvuldig in praktijk. Om ongelukken te voorkomen wijkt hij niet af van het bestek. Hij weet, ook uit ervaring, als hij *niet doet* overeenkomstig hem geleerd is, dat het huis zal verzakken. Als stortbuien komen en stormen opsteken zal het huis instorten en één grote puinhoop worden of...

Bij een slecht gefundeerd huis kunnen we voorkomen dat het instort door er steigers omheen te zetten. Wanneer de innerlijke mens niet goed is gefundeerd, kunnen we door wetten te stellen nog een hele tijd de zaak camoufleren. Heel veel christendom is daarom zo enorm wettisch. Wettisch christendom is krachteloos en heeft zeker geen werfkracht naar de ongelovigen. Tradities en gewoonten maken het christendom tot een cultuuruiting. Het is dan zeker niet een alles doortrekkende werking zoals zout en licht dat zijn. Jezus overdrijft niet als Hij zegt:

'Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld.' (Matteüs 5:13-14a)

Het hedendaagse christendom is vaak niet meer dan een schijnvertoning van cultureel bepaalde kerkstructuren. Maar een schijnfundament middels een wettische geloofsovertuiging of onderlinge theologische afspraken heeft geen draagkracht in persoonlijke levensproblemen. Dergelijke geloofsovertuigingen en afspraken behoren daarom ook tot de dode werken, genoemd bij de *bekering van dode werken*.

Elk onderdeel van het fundament heeft zijn eigen werking en zijn specifieke bijdrage in de stabiliteit van het geheel. Als één van de onderdelen van het fundament, om wat voor reden ook, niet gelegd is, tast dit onherroepelijk de effectieve werking van *alle* andere onderdelen aan. Dit zal zonder uitzondering het begin zijn van verzakking, met uiteindelijk resultaat: totale instorting. Het invoeren van allerlei wetten, om de zaak toch in het gareel te houden en het geestelijk verval te verbloemen, zal geen uitkomst bieden.

❖❖❖ **Het fundament nader bekeken**

'Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van:

*bekering van dode werken en van geloof in God,
een leer van dopen*

(het onderwijs van Christus betreft twee dopen, waterdoop en geestesdoop)

*oplegging der handen,
opstanding der doden en een eeuwig oordeel.'*

(Hebreeën 6:1-3)

Vooraf eerst nog enkele algemene opmerkingen over de samenhang van de verschillende onderdelen van het fundament. Je zou kunnen zeggen dat het fundament in vier lagen gelegd wordt.



Vier lagen in het fundament

Vorbereiding:

1. Bekering van dode werken èn geloof in God.
2. Doop in water èn doop in de heilige Geest.

Actie van de gelovige:

3. Opleggen van handen.

Gods antwoord:

4. Opstanding der doden en eeuwig oordeel.

Laag 1 - Start: bekering van dode werken èn geloof in God

Dode werken: Dit zijn werken die we verrichten, louter en alleen in eigen kracht en middels eigen natuurlijke capaciteiten. Veel wettisch handelen, hoe hoogstaand ook in moreel opzicht, moet helaas tot deze dode werken gerekend worden. Wanneer we ons door een persoonlijke beslissing bekeren van deze dode werken, kan onze geest onder de leiding komen van de heilige Geest en onze dode werken kunnen dan veranderen in levende werken.

Geloof in God: Dit is een *levenshouding* waarin een mens zich richt op Gods Woord en de beloften daarin gedaan. Hij gelooft het Woord van God *en* gehoorzaamt er aan, zodat God in het leven van deze mens Zijn beloften in vervulling kan laten gaan.

Bekering van dode werken en geloof in God vullen elkaar aan en zijn wel de meest bekende en algemeen erkende onderdelen van het fundament. Zij moeten echter dagelijks onderhouden, gereinigd en verstevigd worden. Als dat bij deze onderdelen niet gebeurt, zullen ze in draagkracht gaan inboeten, scheuren gaan vertonen en kapot gaan, waardoor ze op den duur hun draagkracht totaal zullen verliezen.

Deze twee onderdelen hebben één gezamenlijk effect en dat is: een gezonde start van het geestelijke leven. De Bijbel noemt dat de *wedergeboorte*. Bij een onvoldoende zorg voor deze onderdelen van het fundament zal, na de start van het geestelijk leven, de ontwikkeling ervan tot stilstand komen met als gevolg: geen verdere geestelijke groei! Geestelijke verlamming en inactiviteit zijn de eerste gevolgen die zichtbaar worden.

Kerngezonde mensen die misschien wel twee maal per week naar de kerk gaan, maar niet tot actie komen in de geestelijke strijd, worden zo in zeker opzicht tot 'geestelijk gehandicapten'. Nooit leggen ze iemand de handen op voor genezing of bevrijding. Ze missen elk inzicht in de geestelijke wereld. Waar je ook komt, je vindt ze overal. De geestelijke W.A.O. bevat miljoenen vromen!

Laag 2 - Toerusting: een leer van (twee) dopen

Ook deze twee onderdelen hangen nauw samen. Hier echter begint het fundament in veel levenssituaties ernstige tekorten te vertonen. De waterdoop is wel het meest geschonden en slecht gelegde onderdeel van het fundament. De oorzaak daarvan ligt in het *besprenkelen van kinderen*.

Deze traditie ontstond 306 jaar na Christus bij het concilie van Nicea toen men in de Rooms Katholieke Kerk, naar eigen goeddunken, de bijbelse onderdompeling op grond van geloof, vervangde door besprenkeling van pasgeboren kinderen.

Mede als gevolg daarvan raken de overige 'werkingen' van het fundament helemaal onder het 'stof'. Het leggen van een volledig fundament blijft dan achterwege. De geestesdoop is dan het eerste onderdeel dat helemaal niet gelegd wordt in het fundament van veel gelovigen. Met alle gevolgen van dien.

Laag 3 - Actie van de gelovige: Oplegging van handen

Na de start en een grondige toerusting komen de 'handelingen' oftewel de opdracht: 'En nu aan het werk!' Zonder aan het werk te gaan verleert ieder mens zijn lichaam te gebruiken en dat is uiterst ongezond! Afgezien van het feit dat er dus werk ongedaan blijft, wordt de mens, die alleen maar voor zichzelf leeft, geestelijk zwak, ziek en misselijk. Juist het aan de slag gaan veroorzaakt de geestelijke groei van een mens en is bevorderend voor zijn geestelijk welzijn. Ook dit onderdeel van het fundament zal dagelijks onderhouden en in de praktijk gebracht moeten worden. De instroom tot de geestelijke W.A.O. is ook op dit punt groot. Oorzaak: gebrek aan actie, dus niet doen wat de Bijbel zegt.

Laag 4 - Vrucht: Opstanding der doden en een eeuwig oordeel

Het resultaat, de opstanding der doden en een eeuwig oordeel is de vrucht die God geeft op ons handelen. Ook deze twee onderdelen van het fundament horen bij elkaar. Zij zijn de definitieve afsluiting van het geheel. Maar helaas ontbreken ze volkomen bij de meeste fundamenteën en zijn ze volledig onbekend, tenminste als werkende krachten in het leven van elke dag. De leer over de opstanding der doden en een eeuwig oordeel zal menigeen zoeken in het boek Openbaring maar niet kennen als onderdelen van het fundament voor het dagelijks leven van een gezond christen.

'Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.' (1 Korintiërs 3:11)

Volgens voorgaande tekst is er geen ander fundament dan Jezus. Vanwaar dan al deze onderdelen, zult u zich misschien afvragen. Is dat niet een beetje overdreven en perfectionistisch? Integendeel! Laat ik u met de volgende opsomming uit de droom helpen.

1. Bekering van dode werken kunnen we alleen als we ons keren tot *Jezus* en Hem als onze redder en leidsman aannemen.
2. Geloof in God kan alleen als we door *Jezus* tot de Vader gaan.
3. De waterdoop geeft ons de opstandingskracht van *Jezus*.
4. De doop in de heilige Geest geeft ons de Geest van *Jezus*.
5. De oplegging van handen is de voortzetting van het werk van *Jezus*, waartoe Hij ons de opdracht gaf.
6. De opstanding der doden is de uitwerking van de opstandingskracht van *Jezus* in ons leven.
7. Het eeuwig oordeel is de definitieve scheiding tussen alles van ons 'oude leven' en dat wat in ons leven vernieuwd werd en tot bevrijding en herstel kwam.

De onderlinge, diepe samenhang van de zeven delen van het fundament in de persoon van Jezus Christus, heeft nog een belangrijk kenmerk. Als op de bekering geen geloof in God volgt zal deze bekering niet blijven bestaan en aangetast worden. Zo is het ook met de volgende onderdelen. Als er – nadat men tot geloof in God gekomen is – geen waterdoop volgt als daad van geloof en gehoorzaamheid, gaat dit geloof in God steeds minder worden en wordt daardoor óók de bekering aangetast.

Telkens wanneer een volgende stap in het fundament niet gedaan wordt, zullen de voorgaande stappen erdoor worden aangetast. *Dit is een zeer belangrijk kenmerk van het fundament. Het kan zeer verstrekkende gevolgen hebben als men aan dit kenmerk voorbij gaat.*

Komt men niet tot de geestesdoop dan neemt het effect van de waterdoop af en dit is zelfs te merken in de dagelijkse bekering. Komt men na de geestesdoop niet in actie, door met deze geestesdoop actief te worden in de geestelijke wereld, onder andere door het opleggen van handen bij het zegenen en bevrijden van mensen, dan zal het effect van deze geestesdoop in het leven van een christen steeds meer afnemen. Jakobus waarschuwt ervoor dat, wanneer men niet tot actie komt, het geloof zonder werken dood is.