

# ***Mag Ik binnenkomen...***

*Gedichten van  
Martha Roeters - Swieringa*

The logo for Vision Uitgeverij features the word "Vision" in a black, elegant, cursive script. A thin, black, curved line arches over the letters, starting above the 'V' and ending above the 'n', creating a sense of movement and flow.

Uitgeverij - Groningen

Copyright © 2010: Vision Uitgeverij  
Auteur: Martha Roeters - Swieringa  
Omslagontwerp: Vision d-sign (*Dion de Poel*)

Eerste druk: februari 2010

Uitgave:  
Vision Uitgeverij  
Postbus 70.077  
9704 AB Groningen  
Nederland  
E-mail: [info@visionuitgeverij.nl](mailto:info@visionuitgeverij.nl)  
[www.visionuitgeverij.nl](http://www.visionuitgeverij.nl)

ISBN 978-90-75613-48-3

NUR 714

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.  
No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any means without written permission of the publisher.



16

# *Inhoud*

<i>Vandaag</i>	9
<i>Vertrouwen</i>	10
<i>God zorgt altijd voor mij</i>	12
<i>Dank U Heer</i>	13
<i>Onze Gids</i>	14
<i>Jezus komt</i>	15
<i>Komt allen tot Mij</i>	16
<i>'k Heb Jezus lief</i>	17
<i>Een blij leven</i>	18
<i>Wees nooit bang</i>	19
<i>In de bruiloftzaal</i>	20
<i>God leidt ons</i>	22
<i>Gods trouw</i>	23
<i>Dankbaarheid</i>	24
<i>Een ernstige zaak – maar waar</i>	25
<i>Ik reken Heer op U</i>	26
<i>Vergeet dit nooit</i>	28
<i>Ik ben Uw kind</i>	29
<i>Kies de weg van Jezus</i>	30
<i>Ziek zijn valt niet mee</i>	31
<i>Waar Jezus komt</i>	32
<i>Gelukkig!</i>	33
<i>Alles is gratis</i>	34
<i>Eén is er die uitkomst biedt</i>	36
<i>Bidden</i>	38
<i>Prijst Hem altijd</i>	39
<i>Laat u niet misleiden!!!</i>	40
<i>Het gebeurde in de familie</i>	42
<i>U leidt mij</i>	44
<i>Moelijk? Best wel!</i>	45
<i>Verblijd u in de Heer</i>	46
<i>Vat nieuwe moed</i>	48

<i>Wees een getuige</i>	50
<i>Jezus pleit voor ons</i>	51
<i>U kunt niet twee heren dienen</i>	52
<i>Leg alles in Gods hand</i>	54
<i>Wees waakzaam</i>	55
<i>Doe niets in eigen kracht</i>	56
<i>Jezus komt terug</i>	58
<i>Mijn genade is u genoeg</i>	60
<i>Wie dank zegt – eert Mij</i>	61
<i>U bent mij alles Heer</i>	62
<i>Hand in hand met Jezus</i>	63
<i>Een betrouwbare Vriend</i>	64
<i>Jezus als Stuurman</i>	65
<i>Samen door het leven</i>	66
<i>Mag Ik binnenkomen...</i>	68
<i>Spreuken 17:27</i>	70
<i>Oud en eenzaam</i>	72
<i>Mooi Nederland?</i>	74
<i>Tot zegen zijn...</i>	76



## *Vandaag*

Het is een hele mooie dag  
de zon schijnt stralend buiten  
en in de oude knotwilg  
hoor ik een merel fluiten.

Het is een hele mooie dag  
die God mij heeft gegeven  
met man en vrienden om mij heen  
mag ik gelukkig leven.

Het is een hele mooie dag  
die mij veel vreugde geeft  
want elke dag ervaar ik  
dat Christus in mij leeft.

Het is een hele mooie dag  
en ik kan steeds wel zingen  
omdat mijn hart zo dankbaar is  
voor al Gods zegeningen.

## *Vertrouwen*

Wanneer ik geen vertrouwen had  
hoe kon ik dan nog leven?  
Gelukkig heeft de Vader Zelf  
vertrouwen mij gegeven.

Soms zijn mensen bang te leven  
door oorlog-roof-baldadigheid.  
Zelf leef ik in stil vertrouwen  
dat de Vader alles leidt.

God Zelf heeft de touwtjes in handen,  
weet precies wat er gebeurt.  
Het zal Hem ook wel eens verdrieten,  
zonde wordt nooit goed gekeurd.

Weet, de wereld spoed ten einde,  
ik hoop dat u dat met mij ziet.  
Spoedig zal de Heiland komen,  
weet u wat Hij ons dan biedt?

Een leven, mooier dan op aard  
Hijzelf zal bij ons zijn.  
Geen ziekte, rouw of oorlog meer  
voor altijd... zonneschijn!



Heeft u ook dat verlangen,  
voor altijd te zijn bij de Heer?  
Mijn hart springt op van vreugde,  
niets anders, verlang ik dan meer.

Dan zullen al Gods kinderen wonen  
in een huis, door Hem bereidt.  
In dat huis mogen we blijven  
tot in alle eeuwigheid.



## *God zorgt altijd voor mij*

Soms gaat de hemel open  
al is het maar voor even.  
Dan voel ik mij getroost en blij  
'k ben dan met Hem verweven.

Soms gaat de hemel open  
zelfs in de zwartste nacht.  
Dan voel 'k ineens Zijn liefde weer  
waar ik al zo lang op wacht.

Soms gaat de hemel open  
dan luister ik... U spreekt.  
Het is dan net alsof de zon  
weer door de wolken breekt.

Soms gaat de hemel open  
dan word ik ontzettend blij.  
Want ik weet mijn trouwe Vader  
zorgt altijd goed voor mij.